

Protestantse Gemeente Aagtekerke - Domburg

Dorpskerk Aagtekerke



Thema: Omkeer

Liturgie zondag 4 februari 2024

Dienst van afscheid en (her) bevestiging ambtsdragers

Voorganger : ds. Evelyn Quaak-Kloet
Ouderling van dienst : Hannie Bosselaar
Diaken : Hannie Brasser
Kerkrentmeester : Alex Mesu
Lector : Trudie Minderhoud
Koster : Jan de Visser
Kindernevendienst : Susan de Visser
Crèche : Anneke van Dam
Organist : Johan van Moolenbroek
Gastvrouw : Ellis Minderhoud
Beeld en geluid : Walter Louws

Thema: Omkeer

VAN BUITEN NAAR BINNEN **-voorbereiding-**

Welkom door de ouderling – stil gebed

Allen gaan staan

Zingen aanvangslied 283:1,2,3

Groet en Bemoediging

V.de Heer is met u

A.Ook met u is de Heer

V.Onze hulp is in de naam van de heer

A.Die hemel en aarde gemaakt heeft

V.Trouw is Hij aan ons en aan wie ons lief zijn

A. God is onze Helper

V. Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen

Zingen lied 283:4,5

Allen gaan zitten

Gebed om hulp

Lied 675:1 – Gebed om de Geest

Met open handen
- afscheid en bevestiging -

- Afscheid:

Vandaag nemen we afscheid van Renske Daanje als diaken en voorzitter diaconie en Johan Dekker en Andries Dekker als ouderling kerkrentmeesters.

- Dankwoord

- Gebed

- Lied JdH 523 - Veilig in Jezus armen

1 Veilig in Jezus' armen,
veilig aan Jezus' hart,
dáár in Zijn teer erbarmen,
dáár rust mijn ziel van smart.
Hoor, 't is het lied der eng'len,
zingend van liefd' en vreê,
ruisend uit 's hemels zalen,
over de glazen zee.

2 Jezus, mijn dierb're Toevlucht,
Jezus, Gij stierf voor mij!
Dat op die Rots der eeuwen
eeuwig mijn hope zij!
Heer, laat mij lijdzaam wachten,
totdat het duister vliedt
en 't oog aan gindse kusten
Uw heillicht gloren ziet.

Veilig in Jezus' armen,
veilig aan Jezus' hart;
dáár in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.

Jezus, mijn dierb're Toevlucht,
Jezus, Gij stierf voor mij!
Dat op die Rots der eeuwen
eeuwig mijn hope zij!

HERBEVESTIGING

De ambtsdragers die hun werk zullen voortzetten gaan staan: Marja Geschiere en Hannie Brassler als diakenen, Henk Littel als ouderling-scriba, Wim Bosselaar en Roelof Francke als kerkrentmeesters,

Eenmaal bent u in het ambt van ouderling, diaken, kerkrentmeester in deze gemeente bevestigd. Daarbij hebt u uitgesproken dat u de Bijbel aanvaardt als enige regel van het geloof en zich wilt verzetten tegen al wat daarmee strijdig is. U hebt beloofd geheim te houden wat vertrouwelijk te uwer kennis mocht komen en uw taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk.

Nu jullie/je ambtswerk zult voortzetten vraag ik daarom
Ben je er in je hart van overtuigd dat je door Gods gemeente en daarin door God zelf tot deze dienst bent geroepen?

*En beloof je je ambt trouw en waardig te bedienen, naar de gaven die God je gegeven heeft,
met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt?*

Wat is daarop jouw antwoord, Marja, Hannie, Henk, Wim en Roelof?

Gebed

Lied 362:2

BEVESTIGING

Presentatie nieuwe ambtsdrager:

Wij mogen als nieuwe ouderling - kerkrentmeester Gerhard de Visser en als diaken Trudie Minderhoud bevestigen.

Wij zijn dankbaar dat zij zich als ambtsdrager met de andere vrijwilligers willen inzetten voor de opbouw van onze gemeenschap

Inleidende woorden:

Broeders en zusters in Christus, de apostel Paulus schrijft:

Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest; er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Heer; en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt.

En de apostel Petrus zegt: Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft gebruiken om anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven past.

Zo worden in de gemeente van Jezus Christus mensen geroepen tot het ambt van ouderling, diaken en kerkrentmeester om samen met de predikanten deze dienstbaarheid te bevorderen en dit rentmeesterschap vorm te geven, tot heil van allen en tot eer van de ene en gezegende Naam.

Trudie en Gerhard, jullie staan klaar om je ambtswerk te aanvaarden. Herinner je altijd met dankbaarheid dat het Christus' eigen kudde is, die aan jou en je medeambtsdragers wordt toevertrouwd.

Hij heeft haar verworven door Zijn bloed; het is Zijn kerk.

Aanvaard dan je dienst met blijdschap,

voed jezelf met het Woord van God

volhard in het gebed

en vertrouw op de kracht van de heilige Geest.

de nieuwe ambtsdragers Trudie en Gerhard gaan staan

Geloften:

Geliefde zuster en broeder

Ben je er in je hart van overtuigd dat je door Gods gemeente en daarin door God zelf tot deze dienst bent geroepen?

Aanvaard je de Bijbel, als bron van verkondiging, bemoediging en als leidraad van geloof en leven voor de gemeente, en wil je je verzetten tegen wat daarmee in strijd is?

En beloof je je ambt trouw en waardig te bedienen, naar de gaven die God je gegeven heeft, met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt?

*Beloof je geheim te houden wat vertrouwelijk is?
En beloof je je taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk?*

Wat is daarop je antwoord, Trudie, Gerhard?

Bevestiging:

Gebed

Zegenbede met handoplegging

-Aanvaarding en verwelkoming

V. Gemeente van Aagtekerke-Domburg, voor u staan onze nieuwe ambtsdragers? Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen hooghouden in hun ambt?

Beloof u hen te omringen met uw meelevens, geen kwaad van hen te spreken, hen te ondersteunen met uw gebeden en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer?

Gemeente, wat is daarop uw antwoord:

ALLEN: JA, VAN HARTE.

Zegenlied lied 418: 1,4

gemeente gaat zitten

BIJBEL OPEN

-Omkeer -

Kindermoment

Kinderlied - God spreekt elke taal

Refrein:

God spreekt elke taal

Hij kent ieders hart

Kom toch uit je toren, allemaal

Maak een nieuwe start

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing Ruth 1: 6-22

Lied 650:1,2

Lezing Hebreëën 11:32-40 (lector)

Lied 650:3,7

Overdenking

Luisterlied over Ruth – Stef Bos

Zingen Lied 422

Onder het zingen komen de kinderen terug

Voorbeden

Zingen Hemelhoog 472

Zegen – Gezongen amen

Na de dienst kunt u afscheid nemen van de vertrekkende ambtsdragers en de (her)bevestigde ambtsdragers feliciteren.

Daarna bent u van harte welkom elkaar te ontmoeten in 't Voorlokaal onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade.