

# Orde van dienst zondag 11 oktober 2020 Johanneskerk Domburg

**Voorganger:** ds. J.M. Haas

**Ouderling van dienst:** Matty Moens-Faasse

**Lector:** Trudie Minderhoud-Alewijnse

**Organist:** Johan van Moolenbroek

**Koster:** Adrie Marinissen

## Vorbereiding

## Welkom

## Stil Gebed

### Psalm 145: 1

O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal,  
ik wil uw naam verheffen boven al.  
Van dag tot dag roem ik uw majesteit,  
ik zegen U voor eeuwig en altijd.  
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen,  
groot is zijn naam, zijn ondoorgrondelijk wezen.  
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,  
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.

## Bemoediging en groet

## Drempelgebed

### Psalm 145: 5

Zie, aller ogen zijn op U gericht,  
Heer die te rechter tijd hun nood verlicht.  
Gij opent uwe hand, en al wat leeft  
vindt voedsel, vindt al wat het nodig heeft.  
Rechtvaardig is de Heer in al zijn wegen,  
in al zijn daden is Hij ons genegen.  
Al wie Hem aanroept, schenkt Hij zijn ontferming;  
wie Hem in waarheid aanroept, vindt bescherming.

## Gebed voor de nood van de wereld

### Gloria: lied 305

**1** Alle eer en alle glorie

geldt de luisterrijke naam!  
Vier de vrede die Hij heden  
uitroept over ons bestaan.  
Aangezicht vol van licht,  
zie ons vol ontferming aan!

**2** Alle eer en alle glorie

geldt de Zoon, de erfgenaam!  
Als genade die ons toekomt  
is Hij onze nieuwe naam.  
Licht uit licht, vergezicht,  
steek ons met uw stralen aan!

**3** Alle eer en alle glorie

geldt de Geest die leven doet,  
die de eenheid in ons ademt,  
vlam, die ons vertrouwen voedt!  
Levenszon, liefdesbron,  
maak de tongen los voorgoed!

## Dienst van het woord

## Gebed bij de opening van de Schrift

### Eerste schriftlezing: Jesaja 25: 6 - 9

### Lied 762: 1 – 4

**1** De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan,  
van spijs en merg, van uitgelezen wijnen;  
van heinde en ver zal men aan tafel gaan,  
de Heer is gul en goed voor al de zijnen.

**2** Gezuiverd en belegen is de wijn,  
zo rood als bloed, gerijpt tot heil en zegen;  
op deze berg zal 't feestelijk toeven zijn,  
hier leidt de Heer ons heen langs alle wegen.

**3** Op deze berg neemt Hij de sluier weg  
waar alle volkeren mee zijn omwonden;  
de duisternis zal worden afgelegd,  
geheimen opgeklaard, boeien ontbonden.

**4** Wij treden aan het ontoegankelijk licht,  
wij volkeren, wij heidenen, wij mensen;  
wij zien het leven-zelf in het gezicht,  
God haalt ons thuis van achter alle grenzen.

### **Tweede schriftlezing: Mattheüs 22: 1 – 14**

#### **Lied 382**

**1** O alle gij dorstigen, kom tot de stromen  
en gij die geen geld hebt, treed nader en eet.  
Ja, zonder uw geld en uw goed moogt gij komen.  
Om niet staat de tafel des Heren gereed  
met wijn en met melk uit Gods eigen domeinen  
voor al zijn genodigden, groten en kleinen.

**2** Waarom toch uw geld en uw moeite te geven  
voor wat niet verzadigt, het hart niet verblijdt?  
Kom allen tot mij en uw ziel zal herleven  
van spijs en van drank die voor eeuwig gedijt.  
Hier weet gij met harten, met handen en monden  
dat God met zijn volk zich voorgoed heeft verbonden.

**3** O zoek toch de Here, hier wordt Hij gevonden.  
Aanbid Hem en prijs Hem, hier is Hij nabij.  
U is het de goede, gezegende stonde.  
Nu maakt Hij van blaam en van smetten u vrij.  
De vallende mensen die nu zich bekeren  
zijn heiligen Gods aan de tafel des Heren.

### **Uitleg en verkondiging**

#### **Lied 752: 1 en 2**

**1** Hoe glanst bij Gods kinderen het innerlijk leven,  
al zijn zij door zonlicht en regen verweerd.  
Wat hun door de koning des lichts is gegeven,  
dat houden zij teder naar binnen gekeerd.  
Het hart van hun werken, dat niemand kan merken,  
verlicht hen met liefde in leven en sterven  
en doet hen de hemelse zaligheid erven.

**2** Wel schijnen zij enkel geringen van buiten,  
voor engelen donker, voor mensen een spot,  
maar innerlijk zijn zij als lieflijke bruiden,  
het sieraad, de kroon en de glorie van God,  
zij die zich bereiden op 't einde der tijden.  
De koning zal onder de leliën weiden,  
in stralend gewaad zullen zij Hem geleiden.

### **Gebeden en gaven**

#### **Slotlied: lied 384: 1 – 5**

**1** Als koning opgetreden  
en heerser van 't heelal,  
wees dan o Heer, aanbeden  
met liederen overal!

**2** De lichten zijn ontstoken,  
de liefde wordt gevierd,  
het leven is ontloken,  
de bruid heeft zich versierd,

**3** zo blakende van minne  
in alle waardigheid:  
het smetteloze linnen  
van de rechtvaardigheid,

**4** het ongerepte leven  
gaat blinkende gekleed:  
gewaden saamgeweven  
uit daden die men deed.

**5** De bruiloft is gekomen  
de tafel aangericht,  
vergeten zijn de dromen  
gedaan is het gericht.

### **Wegzending en zegen (wij gaan weer zitten)**

**Collecte bij uitgang:** Kerk en Diaconie. Extra collecte: Onderhoud Kerkelijke Gebouwen