

Protestantse Gemeente Aagtekerke – Domburg

Online-kerkdienst zondag 26 december 2021 vanuit de Johanneskerk te Domburg
met beeld en geluid mee te vieren via www.kerkomroep.nl te beluisteren via kerktelefoon
Aanvang 10.00 uur

Voorganger: ds. J. Haeck
Kerkrentmeester: Roelof Francke
Organist: Hanna Reijnhoudt

Ouderling van dienst: Kees Bosselaar
Diaken: Rinus Moens
Koster: Adrie Marinissen

Welkom door de ouderling van dienst, gevolgd door stil gebed

Intochtslied: Psalm 92: 1, 2 en 3

- 1 Waarlijk dit is rechtvaardig dat men de Here prijst,
dat men Hem eer bewijst zijn naam is eerbied waardig.
Wij loven in de morgen uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt houdt ons uw hand geborgen.
- 2 Gezegend zal Hij wezen die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren, met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend de grote naam des Heren.
- 3 Gij hebt mij door uw daden, o Here God, verheugd.
Mijn hart is vol van vreugd, ik juich om uw genade.
Hoe groot zijn uwe werken, de werken uwer hand,
Gij houdt het volk in stand, Gij zult hun hart versterken.

Votum en groet

Intochtstekst: Jesaja 12: 2 en 3

Lied psalm 149: 2 en 3

- | | |
|--|--|
| <p>2 Laat het een hoge feestdag wezen.
De naam des Heren wordt geprezen
met het aloude lied der vaderen.
De heilige reien naderen.
En zo danst in het morgenlicht
heel Gods volk voor zijn aangezicht
en slaat de harp en roert de trom
in 's Heren heiligdom.</p> | <p>3 De Heer gedenkt in gunst de zijnen.
Hij kroont de zwakken en de kleinen.
Hij kent de stillen in den lande,
het heil is nu ophanden.
Wees verheugd, die de Heer verbeidt,
nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
Prijs dan zijn naam bij dag en nacht
en roem zijn grote macht.</p> |
|--|--|

Geloofsbelijdenis

Lied gezang 919: 1 t/m 4

- | | |
|---|---|
| <p>1 Gij die alle sterren houdt
in uw hand gevangen,
Here God, hoe duizendvoud
wekt Gij ons verlangen!
Ach, ons hart is verward,
leer het op uw lichte
hoge rijk zich richten.</p> | <p>2 Want de lichten die wij zelf
aan de hemel stelden,
glinsterend in het zwart gewelf,
sterren, ongetelde, -
al hun glans / dooft nochtans,
dan is heel ons leven
door de nacht omgeven.</p> |
| <p>3 God, is dan wat U verliet
uit uw hand gevallen?
Mist Gij onze wereld niet
bij uw duizendtallen?
Blijf niet ver, / doe één ster
in de nacht ons gloren,
of wij zijn verloren!</p> | <p>4 Christus, stille vaste ster,
O Gij licht der lichten,
waarnaar wij van her en der
onze schreden richten, -
geef ons moed; / 't is ons goed
U te zien, getrouwe,
uw hoog rijk te aanschouwen.</p> |

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest

Schriftlezing O.T. Jesaja 9: 1 – 6

Schriftlezing N.T. Lukas 2: 1 – 15

Lied 445: 1 t/m 4

1 De nacht is haast ten einde,
de morgen niet meer ver.
Bezing nu met verblijden
de heldere morgenster.
Wie schreide in het duister
begroet zijn klare schijn
als hij met al zijn luister
straalt over angst en pijn.

2 Zo is ons God verschenen
in onze lange nacht.
Hij die de engelen dienen
die eeuwen is verwacht,
is als een kind gekomen
en heeft der wereld schuld
nu zelf op zich genomen
en draagt ze met geduld.

3 Hoevele zware nachten
van bitterheid en pijn
en smartelijk verwachten
ons deel nog zullen zijn
op deze donkere aarde,
toch staat in stille pracht
de ster van Gods genade
aan 't einde van de nacht.

4 God lijkt wel diep verborgen
in onze duisternis
maar schenkt ons toch een morgen
die vol van luister is.
Hij komt ons toch te stade
ook in het strengst gericht.
Zijn oordeel is genade,
zijn duisternis is licht.

Tekst voor de verkondiging: Lukas 2: 10 en 11

Orgelspel

Lied 489: 1 en 2

1 Komt ons in diepe nacht ter ore:
de morgenster is opgegaan,
een mensenkind voor ons geboren,
'God zal ons redden' is zijn naam.
Open uw hart, geloof uw ogen,
vertrouw u toe aan wat gij ziet:
hoe 't woord van God van alzo hoge
hier menselijk aan ons geschiedt.

2 Geen ander teken ons gegeven
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven
een God die onze broeder is.
Zing voor uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en alle vlees aanschouwt het heil.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied 869: 1 en 6

1 Lof zij de Heer, ons hoogste goed,
oorsprong van al het goede,
de God die louter wonderen doet.
Wij leven in zijn hoede,
die onze vrede is, onze vreugd,
in wie zich heel ons hart verheugt.
Geef onze God de ere!

6 Ik wil U, Heer, mijn leven lang
van ganser harte prijzen
en in mijn lied, mijn lofgezag
mijn dank aan U bewijzen.
Mijn hart, verheug u in de Heer,
lichaam en ziel, verblijd u zeer!
Geef onze God de ere!

Zegen en uitleidend orgelspel

De eerste collecte deze zondag is bestemd voor kerk en diaconie.
De tweede collecte is bestemd voor KerkinActie Kinderen in de Knel.
U kunt uw bijdrage overmaken onder vermelding van het collectedoel.
De rekeningnummers vindt u op de nieuwsbrief.
Van harte aanbevolen!