

Protestantse gemeente Aagtekerke-Domburg
Oudjaarsavond 2021 vanuit de Dorpskerk, Aagtekerke
aanvang 19.00 uur

Voorganger: ds. Evelyn Quaak-Kloet
Ouderling van dienst: Kees Bosselaar
Diaken: Marja Geschiere
Kerkrentmeester: Alex Mesu

Organist: Jos Meeuwsen
Koster: Rico Geuze
Beeld en geluid: Martien Quaak

Thema: Dankbaarheid

Welkom door de ouderling van dienst - Stil gebed

Zingen Lied 103c:1,3

1 Loof de koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de koning, loof de koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

3 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Loof uw Heiland, loof uw Heiland,
die het licht is in de nacht.

Allen gaan staan

Bemoediging en groet

Inleiding thema:

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag. D. Bonhoeffer

Loflied 103c/Taizé: Blessed the Lord (youtube)

Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name.	Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name.	Prijs de Heer mijn ziel en prijst zijn heil'ge naam.
Bless the Lord, my soul, who rescues me from death.	Bless the Lord, my soul, who leads me into life.	Prijs de Heer mijn ziel Die mij het leven geeft.

Allen gaan zitten

Gebed

Lezing psalm 119:41-48; 97-112

Orgel psalm 119:40,66

40 Uw woord is als een lamp, een helder licht, een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken dat in de duisternis mijn schreden richt. Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, dat ik zal wandelen voor uw aangezicht, dat ik uw recht zal roepen van de daken.	66 Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied, geef dat ik eeuwig U mag toebehoren. Onthoud mij uw getuigenissen niet. Ik was een schaap en had de weg verloren. Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt. Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.
---	---

Overdenking

Luisterlied https://youtu.be/PzM_sbzy_C8 - opwekking 640 Mijn hulp is van U Heer

Lied 511: lezen 1, 2, 3 en orgel 5 en 6, lezen 7

1 Door goede machten trouw en stil omgeven, behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven, en met u ingaan in het nieuwe jaar.	2 Wil nog de oude pijn ons hart vernielen, drukt nog de last van 't leed dat ons beklemmt, o Heer, geef onze opgejaagde zielen het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.
---	--

3 En wilt Gij ons de bittere beker geven
met leed gevuld tot aan de hoogste rand,
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven
aan uit uw goede, uw geliefde hand.

6 Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,
laat ons dan allerwege horen stijgen
tot lof van U het wereldwijde lied.

5 Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

7 In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Dankgebed

Allen gaan staan

We bidden samen **het Luthers avondgebed**

*Blijf bij ons, Heer
want het is avond en de nacht gaat komen.
Blijf bij ons, Heer
en bij heel uw kerk
aan de avond van de dag
aan de avond van het leven
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons
met genade en goedheid
met Uw troost en zegen
met Uw Woord en Sacrament
Blijf bij ons,
wanneer over ons komt de nacht van beproeving
en verdrukking
de nacht van angst
en twijfel,
de nacht van de harde dood.
Blijf bij ons
in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid
amen.*

Lied 245:1, 'k Wil u o God mijn dank betalen

'k Wil U, o God, mijn dank betalen,
U prijzen in mijn avondlied.
Het zonlicht moge nederdalen,
maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet.
Gij woud mij met uw gunst omringen,
meer dan een vader zorgde Gij,
Gij, milde bron van zegeningen:
zulk een ontfermer waart Gij mij.

Wegzending en zegen

De kerkenraad wenst u een gezellige jaarwisseling en een gezegend 2022

*Op zondag 2 januari verwelkomen wij u graag online in de morgendienst om 10.00 uur in de Dorpskerk in Aagtekerke die rechtstreeks of achteraf te beluisteren en te bekijken is via:
www.kerkomroep.nl*

Collecte: voor kerk en diaconie / extra collecte: oudejaarscollecte.

U kunt uw bijdrage overmaken onder vermelding van het collectedoel.

De rekeningnummers vindt u op de nieuwsbrief. Van harte aanbevolen!