



Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg



Zondagsbrief
Zondag 21 januari 2024
Dorpskerk Aagtekerke

Voorganger: ds. F. van Slooten uit Grijpskerke
Ouderling van dienst: Tiny Littel
Diaken: Ina de Visser
Kerkrentmeester: Andries Dekker
Lector: Trudie Minderhoud

Koster: Rico Geuze
Kindernevendienst: Annika Hoogendoorn
Crèche: Susan de Visser
Organist: Johan van Moolenbroek
Gastvrouw: Matty Moens
Beeld en geluid: Henk Littel

Orde van dienst

Welkom door de ouderling van dienst – stil gebed
Aanvangslied : 89 : 8 en 11
Votum en Groet
Lied : 695 : 1 en 2
Gebed om ontferming (Kyrie)
Glorialied : 496 : 1 en 3
Gebed om de Heilige Geest (opening Schriften)
Eerste Schriftlezing: Marcus 1 : 14 t/m 20 (lector)
Lied : 531 : 1 en 3

De kinderen gaan naar de kindernevendienst, na het zingen van: “Wij gaan voor even uit elkaar”
Tweede Schriftlezing : Johannes 1 : 29 t/m 52
Lied : 494
Preek
Lied : 836 : 2 en 4
Onder naspel komen de kinderen terug
Gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader)
Inzameling van de gaven bij de uitgang
Slotlied : 837 : 1 en 4

Collecte

Bij de uitgang zijn er 2 collectes,
1^e voor kerk en diaconie, 2^e extra collecte: kerktv/radio.



1^e collecte



extra collecte

Crèche

Voor de allerkleinsten is er crèche in 't Voorlokaal.

Kindernevendienst

Alle kinderen die op de basisschool zitten worden uitgenodigd om mee te gaan naar onze eigen ruimte. Onze kindernevendienst maakt gebruik van de methode Bijbel Basics, ontwikkeld door het NBG. Deze zondag is de derde en laatste van een blok met drie verhalen over de rechters van het volk van Israël. We lezen hoe de rechters Debora, Gideon en Simson leiding geven aan het volk in een tijd waarin er nog geen koning in Israël is. Op deze zondag staat Rechters 14:1-20 centraal: Simson die met alle macht en geweld een Filistijns meisje wil trouwen, maar uiteindelijk woedend en met lege handen achterblijft.

Koffiedrinken na de dienst

Na de dienst bent u van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade elkaar te ontmoeten in 't Voorlokaal.

Bloemengroet

De bloemen van deze zondag gaan als groet van de gemeente naar dhr. Rinus de Smit, Rijsoordseleen 2, Aagtekerke.

Zanguurtje

Vanavond is het zanguurtje van 19.00 tot 20.00 uur in 't Voorlokaal in Aagtekerke. We zingen liederen uit het Liedboek, Hemelhoog, Joh. De Heer en Opwekking. Hartelijk welkom!

Morgengebed Aagtekerke

Om ruimte voor inkeer en bezinning te bieden is er wekelijks een kort bezinningsmoment in de Dorpskerk. U bent van harte welkom om op **woensdag 24 januari** deel te nemen aan een Morgengebed. We ontsteken de Paaskaars, spreken een openingstekst uit, zingen een lied en luisteren naar een Bijbellesing en/of tekst. Er is stilte voor persoonlijke bezinning met daarna een afsluitend gebed met een lied of muziek. Het Morgengebed is van **8.30 tot 9.00 uur**, aansluitend is er, voor wie wil, een kop koffie en thee en ruimte voor ontmoeting. Plaats: Dorpskerk, Dorpsplein 4, Aagtekerke.

Van de Kerkrentmeesters

Geef vandaag voor de kerk van morgen – Actie Kerkbalans 2024 komt eraan

Deze maand gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze actie krijgen alle leden van onze gemeente een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2024 weer op u mogen rekenen!

Samen voor onze kerk

Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het ontvangen toezeggingsformulier ruimhartig in, In de week van 21 januari t/m 28 januari komt een vrijwilliger dit formulier weer bij u ophalen. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken op NL14RABO0314414924 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg, onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2024’.

Op het toezeggingsformulier is met ingang van dit jaar ook een QR code vermeld. Door deze QR code met de camera van uw mobiele telefoon te scannen kunt u met een paar klikken het door u toegezegde bedrag overmaken. Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. **Op naar de kerk van morgen!** Kijk voor meer informatie op www.pknaagtekerke-domburg.nl

Filmavond des Hommes et des Dieux – woensdagavond 31 januari

Des Hommes en des Dieux (vertaling: over mensen en goden) is een film waarin je de menselijke worsteling en tragiek in stilte en in beeld ziet gebeuren. Een groep Franse monniken leeft al jaren in vreedzame harmonie met de lokale bevolking in het Algerijnse Atlasgebergte, totdat de burgeroorlog tussen leger en islamitische extremisten richting de poorten van hun klooster sluipt. De film maakt de angsten en twijfels van de monniken voelbaar en plaatst de kijker midden in het grote dilemma: blijven, of vluchten voor het te laat is. Hoe laat je je leiden door iets wat grote is dan jezelf?

Het waargebeurde verhaal nodigt uit tot zelfreflectie over jouw keuzes in het leven en nadenken of het mogelijk is in vrede samen te leven met mensen van verschillende religies. Hun innerlijke strijd wordt voor een moment jouw strijd, want: wat zou jij doen wanneer je voor een dergelijke keuze gesteld werd?

Gasten van binnen en buiten de kerk zijn van harte uitgenodigd! Kosten: vrijwillige bijdrage i.v.m. filmrechten
Datum: woensdagavond 31 januari, 19.30 uur koffie, 20.00 aanvang film. Plaats: Dorpskerk, Aagtekerke.

Cursus Opnieuw beginnen – start woensdag 7 februari

In de geloofscursus **Opnieuw beginnen** van zes avonden (eenmaal per 2 of 3 weken) bieden wij u/jou een ruimte voor bezinning. Deze cursus richt zich met basale geloofsthema's op allen die willen zoeken naar zin, inspiratie en vernieuwing of die een nieuwe start willen maken in hun geloof.

De cursus is zeer toegankelijk van aard. Een gelegenheid om een eigen zoektocht aan te gaan met geloofs- en levensvragen. In zes woensdagavonden **vanaf 7 februari tot en met 17 april** komen we bij elkaar. Na de inleiding praten we door in kleine groepjes, de afsluiting is in de kerkzaal met een beeldmeditatie of korte viering.

Belangstellenden van buiten en binnen de kerken zijn van harte welkom!

Info/aanmelding uiterlijk **22 januari bij ds. Evelyn Quaak-Kloet** tel,0628167645. Email:

pkad.predikant@zeelandnet.nl

Waar: 't Voorlokaal, Dorpsplein 4, Aagtekerke. Aanvang 19.30 uur. Kosten: een vrijwillige bijdrage voor het werkboekje, koffie etc. De cursus gaat door bij aanmelding van minimaal 10 personen.

Bij de uitgang vindt u een flyer met meer informatie voor uzelf en/of om een bekende uit te nodigen mee te doen.

Gemeenteleven

-Hartelijk dank voor de prachtige bloemen en kaarten voor ons 50 jarig huwelijk! Paul en Francien van Iwaarden.

-Hallo allemaal, ik wil iedereen hartelijk danken voor alle kaartjes en belangstelling voor en tijdens en na mijn operatie, het heeft mij goed gedaan te merken dat er zoveel betrokkenheid en hartelijkheid is binnen de kerkgemeente, het heeft beslist bijgedragen aan mijn herstel. Inmiddels heb ik positief nieuws van de arts gekregen: ik hoef niet nabehandeld te worden met chemo en bestraling. Hartelijke groet, Martha Kloet.

Agenda

24 januari	08:30u.	Morgengebed in de Dorpskerk Aagtekerke
28 januari	10:00u.	Kerkdienst in de Johanneskerk Domburg - Viering Heilig Avondmaal Voorganger: ds. Evelyn Quaak-Kloet Collecte: 1 ^e kerk en diaconie, 2 ^e extra collecte: NBG bijbelzondag Kindernevendienst / Crèche - Autodienst: Henk Littel tel. 06-22473723.

De kerkenraad wenst u een goede en gezegende dienst

Kopij zondagsbrief svp inleveren tot **vrijdag 12.00 uur** bij tiny.littel@kpnmail.nl

Bent u te gast in deze dienst en wilt u meer weten over onze gemeente? Dan kunt u contact opnemen met de scriba dhr. H. Littel tel. 586665, email: pkad.scriba@zeelandnet.nl Informatie kunt u ook vinden op de website: <http://www.pknaagtekerke-domburg.nl>
De kerkdiensten in Aagtekerke en Domburg zijn mee te vieren via www.kerkomroep.nl en te beluisteren via kerktelefoon.