



Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg

Zondagsbrief 26 februari 2023
Dorpskerk Aagtekerke
Viering Heilig Avondmaal



Voorganger: ds. Evelyn Quaak-Kloet
Ouderling van dienst: Hannie Bosselaar
Diaken: Ina de Visser
Kerkrentmeester: Johan Dekker
Lector: Diny Coomans
Koster: Lia Dekker

Kindernevendienst: Annelies Willemse
Crèche: Sara van Dam
Gastvrouw: Trudie Minderhoud
Organist: Jos Meeuwse
Beeld en geluid: Martien Quaak

Orde van dienst

De orde van dienst is als bijlage aan deze zondagsbrief toegevoegd.

Crèche

Voor de allerkleinsten is er crèche in 't Voorlokaal.

Kindernevendienst

Alle kinderen die op de basisschool zitten worden uitgenodigd om mee te gaan naar onze eigen ruimte. Wij werken met de methode van Bijbel Basics. In de kindernevendienst starten we vandaag met het veertigdagenproject. **Wie? Wat? Waar!** *Op zoek naar wie Jezus is*
Wie is Jezus? Die vraag staat centraal in de verhalen die we dit jaar op weg naar Pasen lezen. Jezus was een timmerman, maar Hij vertelde ook over God en deed wonderen. Hij wordt een profeet genoemd, maar Hij laat ook toe dat een vrouw die een slecht leven leidt zijn voeten wast. In verschillende Bijbelverhalen zijn de mensen om Jezus heen in verwarring. Hoe kan het dat deze man sterker is dan de wind en het water, zonden vergeeft, en zegt dat Hij bij God vandaan komt? Wie is Hij toch?
Voor in de kerk staat een "kerkraam" van karton. Elke zondag gaan we samen met de kinderen één luikje openmaken en dan verschijnt het plaatje dat bij het verhaal van die zondag hoort.
Op deze zondag staat Marcus 6:1-6 centraal: Jezus geeft uitleg over God, doet wonderen en geneest mensen; de mensen uit de stad van zijn familie vragen zich af hoe het kan dat Jezus, die toch één van hen is, deze bijzondere dingen doet.

Kinderlied

"Weet je dat de lente komt" is te beluisteren en de tekst wordt op het scherm getoond om mee te zingen.

Liturgische bloemschikking

Het thema in deze 40-dagentijd is: Wie? Wat? Waar?
Vandaag de vraag: wie is Jezus? Hij is toch die timmerman? Er is ongeloof en verwarring onder de mensen in Nazareth.

De schikking staat op een houten schijf, hout als verwijzing naar de timmerman. De wilgenkatjes (symbool van het evangelie) zijn bij elkaar gebonden, als verwijzing naar de mensen die gebonden zijn aan hun eigen gedachten en niet open staan voor Jezus en zijn woorden. Het gipskruid is het symbool van verwarring, evenals kronkel hazelaar. Gerbera's betekenen: door jou wordt alles mooier.

Bloemengroet

De bloemen van deze zondag gaan als groet van de gemeente naar dhr. M.C. de Smit, Rijsoordselaan 2, Aagtekerke.

Koffiedrinken na de dienst

Na de dienst bent u van harte welkom in 't Voorlokaal om onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade elkaar te ontmoeten.

Collecte

Bij de uitgang zijn 2 collectes, 1^e voor kerk en diaconie, 2^e is de extra collecte, deze week bestemd voor onderhoud kerkelijke gebouwen.



1^e collecte



extra collecte

Tieners-Connect

Komende dinsdag 28 februari om 18.30u is er voor de tieners van 12-18 jaar Connect in 't Voorlokaal.

Ontmoetingsbijeenkomsten

In de afgelopen weken is bij u de antwoordstrook opgehaald voor de ontmoetingsavonden of -middag. Ontmoetingsavonden zijn avonden (of middagen) waarin we gesprek met elkaar willen aangaan over geloof en leven op een laagdrempelige manier. We beëindigen iedere bijeenkomst met een hapje en een drankje. Het thema dit jaar is **Loslaten en Vasthouden**

Mocht u geen uitnodiging ontvangen hebben of een extra uitnodiging wensen om iemand anders uit te nodigen, dan kunt u deze downloaden van onze website of ophalen op zondag in de kerk.

Wij hopen u te ontmoeten op **7, 21 of 23 maart of middag 15 of 22 maart** in 't Voorlokaal in Aagtekerke of in de Poort in Domburg. U ontvangt van ons bericht op welke datum u bent ingedeeld.

Van de Diaconie

Seniorenmiddag 65+

Donderdagmiddag 2 maart bent u, senioren uit Aagtekerke en Domburg, van harte uitgenodigd in 't Voorlokaal in Aagtekerke. We zien er naar uit om elkaar weer te ontmoeten.

Om 14.30u willen we beginnen en zo rond 16.30u sluiten we af. Uiteraard kunt u, ook vanuit Domburg, opgehaald en weer thuisgebracht worden. Wilt u zich opgeven bij Rini de Kam, tel. 58 21 87?

We maken er een gezellige middag van, welkom!

Agenda

28 februari 19:30u **Tieners-Connect** in 't Voorlokaal Aagtekerke.

1 maart 19:45u **Avondgebed** in 't Voorlokaal Aagtekerke.

2 maart 14:30u **Seniorenmiddag 65+** in 't Voorlokaal Aagtekerke.

2 maart 19:30u **Geloofscursus 'Opnieuw beginnen'** in 't Voorlokaal Aagtekerke.

5 maart 10:00u **Kerkdienst in de Johanneskerk Domburg**

Voorganger: ds. G.J. Smit uit Middelburg.

Collecte: kerk en diaconie, extra collecte: Kerk in Actie voorjaarszending.

Kindernevendienst/ Crèche.

Autodienst: Henk Littel. Tel.06-22473723.

5 maart 19:00u **Zanguurtje** in 't Voorlokaal Aagtekerke.

De kerkenraad wenst u een goede en gezegende dienst

Kopij zondagsbrief svp inleveren tot **vrijdag 12.00 uur** bij tiny.littel@kpnmail.nl

Bent u te gast in deze dienst en wilt u meer weten over onze gemeente? Dan kunt u contact opnemen met de scriba

dhr. H. Littel tel. 586665, email: pkad.scriba@zeelandnet.nl

Informatie kunt u ook vinden op de website: <http://www.pknaagtekerke-domburg.nl>

De kerkdiensten in Aagtekerke en Domburg zijn mee te vieren via www.kerkomroep.nl en te beluisteren via kerkteléfonoon.