



Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg



Nieuwsbrief-2021/51

Kerkdiensten rond kerst

Helaas hebben we door de lockdown moeten besluiten om voorlopig tot en met 9 januari alle **diensten alleen online** te houden. De diensten zijn rechtstreeks en achteraf te volgen via de kerktelefoon, daarnaast met beeld en geluid via www.kerkomroep.nl.

De **kerstnachtdienst op 24 december om 22:00u** vanuit de Dorpskerk in Aagtekerke wordt geleid door ds. Evelyn Quaak-Kloet. In deze dienst worden orgel en piano bespeeld door Johan van Moolenbroek. Daarbij zal zijn schoondochter Sari zingen en zijn dochter Anneleen spelen op de harp.

Op **1^e kerstdag 25 december om 10:00u** is er een gezinsdienst vanuit de Johanneskerk in Domburg. Voorganger is ds. Evelyn Quaak-Kloet, muzikale medewerking wordt verleend door Hanna Reijnhoudt op het orgel en een ensemble van Apollo.

Op zondag **26 december, 2^e kerstdag om 10:00u** gaat ds. J. Haeck uit Zeist voor in de dienst vanuit de Johanneskerk in Domburg. Muzikale medewerking wordt verleend door Hanna Reijnhoudt op het orgel.

Bij de bloemschikking (1^e en 2^e kerstdag).

Gods liefde wordt vaak zichtbaar in liefde van mensen voor elkaar, mensen die het beste voor de ander zoeken. Ruth, die koos voor Noömi en haar God; Boaz die zich ontfermt over Ruth en Noömi.

Op het Kerstfeest vieren we dat de voederbak, de kribbe, vol is. Niet vol met eten, maar vol van Gods Zoon. Hij is belangrijker dan voedsel. Hij geeft heel ons leven toekomst. We krijgen door zijn dienen, door zijn leven op aarde, volop Gods goedheid en genade.

Graan verwijst naar voedsel, rozen symboliseren liefde en het gips geeft aan dat het licht van de wereld doorbreekt.

Collecte

De **extra collecte op 24 december en 26 december** is bestemd voor Kerk in Actie, Kinderen in de knel. U kunt uw bijdrage overmaken op NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg onder vermelding van het collectedoel. Van harte aanbevolen!

De **extra collecte van 25 december** is bestemd voor het Pastoraat en Eredienst. U kunt uw bijdrage overmaken op NL14RABO0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg onder vermelding van het collectedoel. Van harte aanbevolen!

Ook nu u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer. De rekeningnummers zijn:

Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.

Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg

Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!

Bloemen

De bloemen in de kerk worden zondag 26 december na de dienst als groet van de gemeente aangeboden aan dhr. en mw. Geldof, Burg. Geuzestraat 24 in Aagtekerke.

Pastoraat

Als u behoefte hebt aan een pastoraal gesprek kunt u contact opnemen met ds. Evelyn Quaak-Kloet

Dat kan via het emailadres: pkad.predikant@zeelandnet.nl of telefoon 0628167645.

Adres: Dorpsplein 47, 4363 AB Aagtekerke.

Diaconie

Wie behoefte heeft aan praktische hulp kan bellen met diaken Rinus Moens: 06-20014455.

Gemeenteleven

Op 29 december viert mevrouw L. Corré-Dekker, Voorschotenstraat 2, 4357 AS Domburg, haar 83^e verjaardag. Van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.

Kerstviering via Geloof in Zeeland!

Het televisieprogramma Geloof in Zeeland van Omroep Zeeland komt met Kerst weer naar de Zeeuwse huiskamers.



Het programma wordt opgenomen in de Nicolauskerk van Wolphaartsdijk. Aan de viering wordt meegewerkt door ds. Corine van Eck, predikant van deze kerk, Thaddy de Deckere, pastoor van de H. Pater Damiaanparochie (Schouwen-Duiveland en de Bevelanden) en singer-songwriter Broeder Dieleman. Muzikale medewerking komt van de Cantorij van de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes onder leiding van Rutger Valentijn Mauritz en de blazers Elmira Rijk en Coen Franken. Organist is Marien Stouten uit Zierikzee.

Deze Geloof in Zeeland kerstspecial wordt uitgezonden op Eerste en Tweede Kerstdag vanaf 9.00 uur (met tot 12.00 uur herhalingen) op Omroep Zeeland televisie, via internet op www.omroepzeeland.nl/livetv en de Omroep Zeeland-app.

Kindernevendienst kerstkaarten

De kinderen hebben tijdens de kindernevendienst en tijdens een knutselmiddag prachtige kerstkaarten gemaakt. En wat hebben we er veel verkocht! De opbrengst is 126,70 euro!! De diaconie heeft aangegeven dit bedrag te verdubbelen. Dit mooie bedrag is voor Stichting Gave (www.gave.nl). Alle kinderen die meegewerkt hebben bedankt voor jullie inzet.

Ter inspiratie

Een gedicht van Sytse de Vries (Liedboek Pagina 535)

Zoals het licht ons elke morgen
nieuw verschijnt,
ons wekt
en koestert
met zijn stralen, -
wekt U God,
zo ook mij!

Zoals de zon geen dag
ons in het donker laat,
laat mij uw trouw
ook nu weer dagen!

Schep doorgang aan wat zorgen baart,
wat angst aanjaagt,
en zet mij
recht weer op mijn voeten:
niet moedeloos,
niet hopeloos verlamd,
maar opgericht,
met opgeheven hoofd
tot U
mijn Zon,
mijn dag, mijn licht!

Sytze de Vries



De kerkenraad wenst u allen
Gezegende Kerstdagen en een
Voorspoedig 2022.
Blijf omzien naar elkaar!