



# Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg



## Nieuwsbrief-2021/38

### **Kerkdienst**

Komende zondag 26 september gaat ds. G.J. van Butselaar uit Bennebroek voor in de dienst in de Johanneskerk in Domburg. Op 12 september was het vijftig jaar geleden dat ds. van Butselaar werd bevestigd als predikant van de Gereformeerde Kerken van Domburg en Westkapelle. Hij heeft de kerkenraad verzocht om in het kader van dit jubileum een dienst te mogen leiden in Domburg. Wij feliciteren hem van harte en geven hem graag de gelegenheid om deze zondag voor te gaan in de Johanneskerk.

Muzikale medewerking wordt verleend door Jos Meeuwssen op het orgel. Er is kindernevendienst. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie/thee in De Poort. Voor de kinderen is er limonade.

In verband met de gewijzigde Corona-regels is het **niet langer noodzakelijk dat u zich vooraf moet aanmelden voor de dienst**. De anderhalve meter regel wordt losgelaten wel met het advies om elkaar de ruimte te geven. Zitplaatsen in de kerk worden aangegeven door een liturgie.

De kinderen van de kindernevendienst komen weer in de kerk en gaan na de eerste schriftlezing naar hun eigen ruimte. We mogen ook weer alle liederen meezingen! Bijna terug naar het oude normaal dus, maar het virus is niet weg. Geef elkaar de ruimte. Blijf thuis als u klachten heeft en volg de dienst dan via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) of kerktelefoon.

### **Collecte**

De extra collecte van deze zondag is bestemd voor pastoraat en eredienst. U kunt uw bijdrage overmaken op NL14RABO0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg onder vermelding van het collectedoel. Van harte aanbevolen!

Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer. De rekeningnummers zijn:

**Diaconie:** NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.

**Kerkbeheer:** NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg

Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!

### **Parkeren**

In het centrum van Domburg is er het hele jaar door betaald parkeren. De vijf parkeerplaatsen voor de kerk zijn echter iedere zondagochtend gereserveerd voor kerkgangers. Parkeerkaarten zijn (gratis) verkrijgbaar bij de koster.

### **Autodienst.**

Als u a.s. zondag vervoer naar de kerk nodig hebt kunt u bellen met Stefan Quist. (218881).

### **Bloemen**

De bloemen in de kerk worden zondag na de dienst als groet en felicitatie van de gemeente aangeboden aan ds. van Butselaar.

### **Pastoraat**

Als u behoefte hebt aan een pastoraal gesprek kunt u contact opnemen met ds. E. Quaak-Kloet (tel. 06-28167645) of uw wijkouderling of pastoraal medewerker, de contactgegevens staan in het boekje "Kerkwijzer" en op de website [www.pknaagtekerke-domburg.nl/pastoraat](http://www.pknaagtekerke-domburg.nl/pastoraat)

## **Diaconie**

Wie behoefte heeft aan praktische hulp kan bellen met diaken Rinus Moens: 06-20014455.

## **Gemeenteleven**

Er zijn de komende week 2 verjaardagen:

Op 27 september viert dhr. A. Corré, Voorschotenstraat 2, Domburg zijn 87<sup>e</sup> verjaardag en op 2 oktober dhr. J. de Visser, Aagtekerkseweg 5, Aagtekerke zijn 88<sup>e</sup> verjaardag.

Beiden van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.

## **Startzondag 3 oktober in de Dorpskerk**

Het thema is "Neem de tijd". Tijdens de dienst is er van alles rond dit thema te zien en te doen.

Ook nemen we afscheid van de kindernevendienstkinderen Sara en Sam.

Na de dienst nodigen we u uit om elkaar te ontmoeten in de tuin van de pastorie of 't Voorlokaal.

We hebben koffie, soep, een lekkere maaltijd en nog meer.

Allemaal van harte welkom.

-0-0-0-0-0-

## **Gebed op zondag**

Trouwe God,  
we danken dat U ons als gemeente samenbrengt.  
We hebben een week geleefd.  
We zijn naar school gegaan, we hebben gewerkt,  
we hebben gegeten en gedronken,  
gepraat, gezwegen, soms ruzie gemaakt.  
We werden vaak omringd door mensen  
of we waren veel alleen.  
We maakten mooie dingen mee  
of er was juist verdriet.  
Omdat een ziekte ons verlamt,  
omdat we zorgen hebben  
over een echtgenoot. een kind, moeder, vriendin.  
HEERE, dit is ons leven.  
En op zondag komen wij weer bij elkaar.  
U brengt ons samen als Uw gezin.  
Om U te danken en te aanbidden,  
te danken voor troost en bescherming  
en te vragen om nieuwe kracht.  
Zegen ons wanneer wij zingen en bidden,  
zegen ons als de Schriften opengaan.  
Laat Uw aangezicht over ons lichten.  
In Jezus' Naam.



Amen

Marco Batenburg