



Protestantse Gemeente Aagtekerke- Domburg



Nieuwsbrief-2021/13

Kerkdienst

Komende **zondag 4 april, 1^e Paasdag**, gaat ds. M. van Manen uit Breskens voor in de online dienst vanuit de **Dorpskerk in Aagtekerke**. Muzikale medewerking wordt verleend door Hanna Reijnhoudt op het orgel en Ineke de Haas op bugel.

In verband met de corona-maatregelen is de dienst alleen 'live' of op een later moment te beluisteren via de website www.kerkomroep.nl en natuurlijk via de kerktelefoon.

Collecte

De extra collecte van deze zondag is bestemd voor de Vredesweek/Zending. U kunt uw bijdrage overmaken op NL91RABO0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg. Graag het collectedoel vermelden bij uw bijdrage.

Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer. De rekeningnummers zijn:

Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.

Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg

Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!

Liturgisch bloemstuk

Pasen.

De steen is weggerold! Alles staat weer open! De dood jaagt ons geen angst meer aan, dus wat houdt ons nog tegen? Nu kunnen we vol vertrouwen delen van wat Hij ons gaf. Hij had ons lief en gaf ons alles, zonder reserves. Laten we Zijn voorbeeld volgen. Laten we de zieken bezoeken. De dorstigen laven. De hongerigen voeden. De vreemdeling onderdak bieden. De naakten kleden. De doden begraven. Zorg dragen voor de aarde. Halleluja. De Heer is waarlijk opgestaan.

Wie God liefheeft, heeft ook de ander lief.

Een schikking met het hart en witte bloemen, de kleur van blijdschap en feest. Tulpen, symbool van gebed. Rozen, symbool van liefde, fresia's, gedeelde vreugde, gerbera's: alles mooier door jou, anjer: toewijding.

De bloemstukken in de kerk worden na de dienst als groet van de gemeente aangeboden aan Christine Dekker, Thibautstraat 23 in Aagtekerke en aan de mevr. Mevr. G. Warners - Lievensse Brouwerijweg 30 in Domburg. In verband met de corona-maatregelen worden de bloemen bij de deur aangereikt.

Pastoraat

Als u behoefte hebt aan een pastoraal gesprek kunt u contact opnemen met een/uw wijkouderling of pastoraal medewerker. Ds. den Hollander uit Oostkapelle ondersteunt ons op pastoraal gebied nu onze eigen predikantsplaats vacant is. Als u een gesprek wilt met ds. den Hollander dan kunt u dat aanvragen bij uw wijkouderling of pastoraal medewerker - de contactgegevens staan in het boekje "Kerkwijzer" en op de website www.pknaagtekerke-domburg.nl/pastoraat

Diaconie

Wie behoefte heeft aan praktische hulp kan bellen met diaken Rinus Moens: 06-20014455.

Kindernevendienst.



Vanaf 14 februari werd er door de kinderen van de nevendienst aan de weg getimmerd (beter gezegd, gekleurd en geplakt). Normaal gesproken hadden we dat samen gedaan, nu zijn het thuis projectjes geworden. Het is een weg in allerlei omstandigheden van het leven; van diepe dalen, open velden, onder de brandende zon, in de striemende wind en regen tot in de donkere nacht. Jezus gaat ons voor en geeft ons: water, brood, licht, bescherming, een stevige basis. Door zeven uitspraken waarin Jezus begint met de woorden: “Ik ben...”, gaat Hij ons voor over die weg. Jezus leert ons voortuitkijken, omdat Hij de opstanding en het leven is. Jezus leeft en wij mogen door Hem en met Hem onze levensweg gaan.

De opwekking van Jezus

(Johannes 20:1-23)

4 april 2021

Het graf is leeg. De levende Heer roept Maria bij haar naam. Nu weet ze het: Hij is het. Hij is gestorven en opgestaan. Zijn woorden zijn waar: Jezus is het leven. Later verschijnt Jezus ook aan Petrus en de anderen. Ook hun brengt Hij vrede. Ook zij herkennen Hem. Jezus heeft de weg opgemaakt naar de Vader naar een HEER-lijke toekomst. Door de opstanding van Jezus mogen we weten: je mag leven door Hem.

Ter inspiratie en bemoediging

Heeft u een bepaalde Bijbeltekst, een gedicht, een regel van een lied of iets anders waar u/jij in deze tijd kracht uit put, dan nodigen we u/jou uit om die tekst te sturen aan de scriba (pkad.scriba@zeelandnet.nl, Geschieresweg 2X, 4363NP Aagtekerke), zodat we via deze nieuwsbrieven elkaar kunnen inspireren.

*Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans' Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!*

*Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!*

*Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet.*

*Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.*



Actuele informatie over ons gemeentelven vindt u ook op onze website: www.pknaagtekerke-domburg.nl.

Scriba: H. Littel, Geschieresweg 2x, 4363NP Aagtekerke tel. 0118-586665 email: pkad.scriba@zeelandnet.nl