



Protestantse Gemeente Aagtekerke- Domburg



Nieuwsbrief-2021/4

Kerkdienst

Komende zondag 31 januari gaat ds. A.C. den Hollander voor in de online dienst vanuit de **Johanneskerk in Domburg**. Muzikale medewerking wordt verleend door Hanna Reijnhoudt op het orgel. **In de kerkbode en de kranten staat helaas een verkeerde aanvangstijd. De dienst begint om 10:00u.**

In deze dienst vieren we het **Heilig Avondmaal**. Ook nu de dienst alleen via internet en kerktelefoon is te volgen kunt u thuis het avondmaal meevieren. Concreet door na de woordverkondiging mee te bidden met de voorganger als deze bidt om de Geest over de gaven van brood en wijn. In dit gebed wordt de levende Heer gevraagd zelf aanwezig te zijn in de tekens van brood en wijn. Ziende op de tekenen van brood en wijn vieren wij de gemeenschap met de gekruisigde en opgestane Heer en de verbondenheid met elkaar. Het is goed om ook thuis van tevoren brood en wijn klaar te zetten als zichtbare tekens van het lichaam en bloed van Christus.

In verband met de corona-maatregelen zijn de diensten alleen 'live' of op een later moment te beluisteren via de website www.kerkomroep.nl en natuurlijk via de kerktelefoon.

Collecte

De extra collecte van deze zondag is bestemd voor Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Als u de dienst online volgt kunt u uw bijdrage overmaken op NL91RABO0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg onder vermelding van het collectedoel. Van harte aanbevolen!

Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer. De rekeningnummers zijn:

Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.

Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg

Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!

Bloemen

De bloemen in de kerk worden na de dienst als groet van de gemeente aangeboden aan dhr. en mevr. Louws-Kodde, Ooststraat 4 in Aagtekerke en mevr. D.W. Warners, Hopmande 13 in Domburg. In verband met de corona-maatregelen worden de bloemen bij de deur aangereikt.

Beroepingscommissie

Via eerdere nieuwsbrieven heeft de beroepingscommissie, zoals de kerkorde voorschrijft, de gemeente in de gelegenheid gesteld namen van predikanten in te dienen voor de vacature in onze gemeente. Hierop is slechts door 1 gemeentelid gereageerd. Daarom doen we nogmaals een beroep op u om namen aan ons door te geven van predikant(en) die u geschikt vindt voor onze gemeente. Het is dan aan de beroepingscommissie om na te gaan of de genoemde predikant ook beroepbaar is. Wij als commissie zouden een bijdrage vanuit de gemeente zeer op prijs stellen en ons hierdoor gedragen weten. Ook voor vragen kunt u terecht bij de leden van de beroepingscommissie. U kunt nog namen van predikanten tot 7 februari a.s. doorgeven door een mail te sturen aan de commissie via pkad.bercie.tiny@zeelandnet.nl. U kunt ook een brief afgeven bij één van de leden van de beroepingscommissie. Wilt u motiveren waarom u een bepaalde dominee vindt passen bij onze gemeente?

Pastoraat

Als u behoefte hebt aan een pastoraal gesprek kunt u contact opnemen met een/uw wijkouderling of pastoraal medewerker. Ds. den Hollander uit Oostkapelle ondersteunt ons op pastoraal gebied nu onze eigen predikantsplaats vacant is. Als u een gesprek wilt met ds. den Hollander dan kunt u dat aanvragen bij uw wijkouderling of pastoraal medewerker - de contactgegevens staan in het boekje "Kerkwijzer" en op de website www.pknaagtekerke-domburg.nl/pastoraat

Diaconie

Wie behoefte heeft aan praktische hulp kan bellen met diaken Rinus Moens: 06-20014455.

Ter inspiratie enkele gedeelten uit een column van ds. Karin van den Broeke

Deze week is in het hele land de Actie Kerkbalans begonnen. Waarom zou je voor je kerk geven, in een tijd waarin gezamenlijke kerkdiensten, samen zingen en bij elkaar komen niet of nauwelijks mogelijk is? Ds. van den Broeke beseft door dat gemis des te meer hoe belangrijk de kerk voor haar is.

Wat is de kerk in dit coronatijdperk anders dan anders! Op dit moment hebben we in mijn gemeente weer alleen online-diensten. Met een paar mensen in de kerk de eredienst vormgeven, in verbondenheid met velen die thuis luisteren. 'In een bijna lege kerk', hoorde ik mezelf één van de eerste keren zeggen. 'In de kerk is het nooit leeg, God is er altijd', mailde één van de luisteraars me snel. Een ander appte de zaterdagavond daarna: 'Weet dat je luisteraars hebt!'.

Aan het begin van de coronatijd ontroerde het me, dat we - met de bescheiden middelen die we in mijn gemeente hebben - toch iets wezenlijks kunnen betekenen, terwijl er zoveel verwarring en bezorgdheid bij mensen is. Langzamerhand begint het me zwaarder te vallen. Ik mis het directe oogcontact met kerkgangers tijdens de dienst. Ik mis de vanzelfsprekende verbondenheid die ontstaat door het regelmatig zien van elkaar, waarbij en passant wederwaardigheden uitgewisseld worden en onderling meelevens gevoed wordt. Ik mis de beschouwende gesprekken over hoe het er voor staat, met onszelf, met onze omgeving en met de wereld. En waar ik in het begin dankbaar was dat we toch iets konden doen, begint inmiddels de armzaligheid van de vorm zwaar te wegen.

Het valt niet mee om gemeente te zijn in tijden van corona. In de periode dat we dertig kerkgangers konden ontvangen, voelde het tegenstrijdig om 'bewaker van de grenzen' te moeten zijn. Dat druipt zó in tegen het open karakter dat normaal gesproken bij kerk-zijn hoort. Tegelijkertijd zag ik ook nog eens de voorzichtigheid van de eigen kerkgangers, die lang niet allemaal durfden te komen. Regelmatig waren er zondagen waarop het toegestane maximum aantal kerkgangers niet eens gehaald werd.

Vaak moet ik denken aan het verhaal over Jezus en de broden en de vissen in Marcus 6. Jezus plaatst mensen in groepen van honderd of vijftig. Het goede nieuws toont zich en wordt waar in een overzichtelijke groep mensen. Leven met het Bijbelse verhaal is een niet weg te denken deel van mijn leven geworden.

De coronacrisis bezorgt ons veel hobbels en bobbelts op de weg naar elkaar en door de wereld. De pijn van het gemis doet me echter des te meer ervaren hoe kostbaar en wezenlijk de kring waarmee ik kerk-zijn dagelijks vormgeef steeds opnieuw voor me is.

Deze column komt uit de nieuwe bundel 'Daarom blijf ik juist in de coronacrisis bij de kerk', met bijdragen van prominenten uit de protestantse en katholieke kerk. Bestel het boekje voor 14,90 via adveniat.nl.

Actuele informatie over ons gemeentelven vindt u ook op onze website: www.pknaagtekerke-domburg.nl.