



Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg



Nieuwsbrief– week 33

Kerkdienst

Komende **zondag 16 augustus om 10.00u** zal ds. C.J. Don uit Oost-Souburg voorgaan in de gezamenlijke dienst in de in Domburg. Muzikale medewerking wordt verleend door Hanna Reijnhoudt op het orgel. De dienst is 'live' of op een later moment te beluisteren via de website www.kerkomroep.nl en natuurlijk via de kerkteléfonoon.

In verband met de nog steeds geldende Corona maatregelen kunnen we maar een beperkt aantal mensen toelaten in de dienst, daarom moet u vooraf reserveren. U kunt dat doen door op de **vrijdagavond voorafgaande aan de dienst tussen 19.00u en 22.00u te bellen naar telefoonnummer 0613766357**. Voor de bezoekers van de diensten gelden strikte regels die u als bijlage bij de nieuwsbrief van 19 juli heeft ontvangen. U kunt de regels ook vinden op onze website: <https://www.pknaagtekerke-domburg.nl/bezoekersregels>

De kerkenraad vraagt u om bij klachten thuis te blijven en de dienst online mee te vieren. Mensen die 70 jaar of ouder zijn, en alle anderen die in een risicogroep vallen, beslissen (net als iedereen) zelf of zij aan de kerkdienst deelnemen. Als u vervoer naar de kerk nodig hebt kunt u bellen met Henk Littel (58665).

In het centrum van Domburg is er het hele jaar door betaald parkeren. De vijf parkeerplaatsen voor de kerk zijn echter iedere zondagochtend gereserveerd voor kerkgangers. Parkeerkaarten zijn (gratis) verkrijgbaar bij de koster.

Bloemen

De bloemen in de kerk worden na de dienst als groet van de gemeente aangeboden aan de dhr. S. Bosselaar in Aagtekerke en mevr. S.C. Ossewaarde - Riemens in Domburg.

Collecte

De collecte van deze zondag is bestemd voor het Diaconaal Steunfonds. Als u de dienst online volgt kunt u uw bijdrage overmaken op NL91RABO0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg onder vermelding van het collectedoel. Van harte aanbevolen!

Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer. De rekeningnummers zijn:

Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.

Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg

Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!

Pastoraat

Als u behoefte hebt aan een pastoraal gesprek kunt u contact opnemen met een/uw wijkouderling of pastoraal medewerker. Ds. den Hollander uit Oostkapelle ondersteunt ons op pastoraal gebied nu onze eigen predikantsplaats vacant is. Als u een gesprek wilt met ds. den Hollander dan kunt u dat aanvragen bij uw wijkouderling of pastoraal medewerker – de contactgegevens staan in het boekje "Kerkwijzer" en op de website www.pknaagtekerke-domburg.nl/pastoraat

Diaconie

Wie behoefte heeft aan praktische hulp kan bellen met diaken Rinus Moens: 06-20014455.

Ter inspiratie

Coronalied

“Straks bijeen” is een splinternieuw lied! Het is een vertaling van 'We will meet again' dat John Bell schreef in dit stadium van de coronatijd, waarin mensen ernaar uit kijken elkaar weer te zien en te omhelzen.

Straks bijeen

*Straks bijeen, als de dreiging voorbij is.
Straks bijeen, het verdriet van de baan.
Weer bijeen, zonder afstand te houden,
opgetogen: de morgen breekt aan.*

*Samen zullen we danken en zingen.
Samen breken we brood, delen wijn.
Wij omhelzen elkaar weer met vrede:
een gebaar dat bijzonder zal zijn.*

*En we steunen elkaar en beloven,
na het leed dat we hebben doorstaan,
dat wij zien wat het nieuwe betekent
en daar zinvol mee om zullen gaan.*

*En ik hoop dat we zullen ervaren,
In geloof dat de liefde ons leidt:
Voor elkaar en voor moeder aarde
goed te zorgen nu en altijd.*

Noorse tekst: Hans-Olav Moerk
Engelse vertaling en muziek: John Bell, Iona Community
Nederlandse vertaling: Gert Landman

Profetie

Het lied is niet alleen tijdgebonden aan deze coronatijd . Uit de woorden spreekt een bijna eschatologische hoop, zoals we die kennen van de profetische visioenen in de Bijbel. Over een wereld waar pijn en angst en verdeeldheid voorgoed verleden tijd zijn en waarin we voor altijd op een andere manier zullen leven. Een herademing na een tijd van lijden. Een nieuw leven na de dood. Een openbaring. ‘Want’, zo zegt de tekstdichter, ‘je waardeert pas wat je hebt als je het mist’. In dat besef steunen de mensen elkaar op hun levenspad, onderweg naar die nieuwe wereld. Meer informatie over dit lied kunt u vinden op de website petrus.protestantsekerk.nl daar vindt u ook een uitgebreide toelichting een youtube filmpje en de bladmuziek.

Actuele informatie over ons gemeentelven vindt u ook op onze website: www.pknaagtekerke-domburg.nl.