



Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg



Zondagsbrief voor de gezamenlijke dienst in de

Johanneskerk Domburg 01-03-2020

1^e zondag van de 40 dagentijd / 2^e lijdenszondag

Voorganger:	Ds. Rianne de Reus
Ouderling van dienst:	Kees Bosselaar
Lector:	Joost Hoogendoorn
Koster:	Jannie van Bloois
Organist:	Janneke Wattel

Orde van dienst

Orgelspel	Lezing NT (door lector): Matteüs 21: 10-17
Welkom en stil gebed	Zingen: lied 8a: 1, 2, 6
Aanvangslied: ps. 91: 1, 7	Verkondiging
Bemoediging en groet	Orgelspel
Kyriegebed met acclamatie 367d	Zingen: lied 544: 1, 2, 3
Zingen: lied 1008	Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Gebed bij opening Bijbel	Collecte: kerk & diaconie (1 rondgang)
Lezing OT: Exodus 3: 1-15	<i>Kinderen komen terug</i>
Zingen: lied 527: 1, 3, 5	Slotlied: 536
Aandacht Paasproject	Heenzending en zegen
Lichtliedje: 423: 1	Gezongen 'amen'
<i>Kinderen gaan naar kindernevendienst</i>	Uitgangscollecte: Voorjaarszendingscollecte.

Koffiedrinken na de dienst

Na deze dienst bent u van harte welkom om elkaar te ontmoeten in 'de Poort' onder het genot van koffie, thee of limonade. 'De Poort' bereikt u via de deur naast de preekstoel, of door buitenom te lopen naar de ingang aan de oostzijde van de kerk.

Kindernevendienst:

Voor in de kerk hangt de projectverbeelding voor de veertigdagen tijd.

We zien een kruis in de omtrek van een huis. Het huis van God, de plaats waar wij Hem mogen leren kennen.

Het project heet: "KEN JE MIJ"?. We leren over God door wat we horen, zien en lezen, maar ook als we bidden tot God.

In dit project gaan we weer van alles ontdekken en vast ook nieuwe dingen. Samen mogen we verwonderd zijn, als we zien hoe Christus ons heeft verlost.

De symbolen waarvan er elke week één bij komt, zijn foto's van spijker en draad figuren. De draad loopt langs de spijkertjes en vormt uiteindelijk de afbeelding. We zien het "hele plaatje" door de weg van die draad. Het is als het plan van God; het gaat kris kras overal door- en omheen en verbindt alles met elkaar.

Vorige week 23 februari startte het project met de afbeelding van de palmtak. Een verwijzing naar het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem, Matteüs 21: 1-11.

Vandaag horen we het verhaal uit Matteüs 21:12-17, Jezus veegt het tempelplein schoon.

Projectthema: **Hoe kom je naar Mij?**

In het huis van God verwacht je rust en eerbied voor God, en wat treft Jezus aan, een plek van handel, hebzucht en herrie.

De afbeelding van vandaag laat zien; in Gods huis ben je op Hem gericht. Dat zie je aan de gevouwen handen. Je doet je handen samen als je gaat bidden. Je laat zien dat je niets anders wilt doen dan je op God te richten. Je zet je handen, alles wat je aan het doen bent, letterlijk stil. En dat helpt je ook om van binnen stil te worden voor God, om eerbied te hebben voor Hem. Laat het huis van God, een plaats van ontmoeting zijn met Hem en elkaar; om te delen en vieren, te zingen, te zoeken, te bidden, te danken en dat alles met eerbied en verwondering.

Liturgische bloemschikking

Het thema in deze lijdenstijd is: Ken je Mij?

Door wat we lezen en horen leren we Christus kennen en wordt aan ons de vraag gesteld: ken je Mij? Om vandaag met Christus te leven is het nodig dat we weten wie Hij is. We vertrouwen als Christenen ons leven aan Hem toe!

De schikking staat op een voet waar draden omheen gevlochten zijn. De draden zijn als de “rode draad” van het plan van God dat door de geschiedenis heen gaat en die ook voor ons de “rode draad” in ons leven mag zijn. In de 40-dagen tijd zijn paars en rood de kleuren van inkeer en lijden.

“Hoe kom je naar Mij?”

Vandaag een gebonden boeket van paarse tulpen en katjes. De tulp is het symbool van gebed. Katjes zijn het beeld van het evangelie. De takken van de kronkel hazelaar staan symbool voor de weg zoeken. In de gebonden bos komt de draad weer terug.

Van de ZWO

Oproepje: voor de 'zomer' tentoonstelling in de kerk zoeken we naar foto's en informatie over het verleden van Het Voorlokaal/Gemeentehuis op het Dorpsplein. Op dit moment is de verbouwing in volle gang en als dat straks klaar is lijkt het ons leuk om het rijke verleden ook een plek te geven.

We denken dan aan foto's van: School, gemeenteraad en burgemeesters, trouwerijen, consultatiebureau, bibliotheek, jeugdsoos en andere jeugdactiviteiten van de kerk e.d.

Wie iets heeft graag contact opnemen met Marja Geschiere.

Agenda

Maandag 2 maart 19.30 uur: Vergadering diaconieën uit het cluster N-W Walcheren in “de Poort”

Woensdag 4 maart 11.30 uur: Open Tafel in ‘de Poort’ te Domburg.

Donderdag 5 maart 15.30 uur: Moderamenvergadering in de consistorie te Aagtekerke.

Donderdag 5 maart 19.45-20.30 uur: Avondgebed in de consistorie te Aagtekerke.

Zondag 8 maart 10.00 uur: kerkdienst in de Johanneskerk te Domburg. Voorganger: ds. J. Haeck uit Zeist. Collecte: Onderhoud kerkelijke gebouwen.

Zondag 8 maart 10.00 uur: kerkdienst in de Dorpskerk te Aagtekerke. Voorganger: dhr. R. Fluit uit Vrouwenpolder. Koffiedrinken na de dienst. Collecte: Onderhoud kerkelijke gebouwen.

De kerkenraad wenst u een gezegende dienst

Kopij zondagsbrief Johanneskerk inleveren tot vrijdag 12.00 uur bij rinus.moens2@kpnmail.nl

Kopij zondagsbrief Dorpskerk inleveren tot vrijdag 12.00 uur bij tiny.littel@kpnmail.nl

Bent u te gast in deze dienst en wilt u meer weten van onze kerk? Dan kunt u contact opnemen met de scriba dhr. H. Littel, tel. 586665, email: scriba.pka@zeelandnet.nl

Informatie kunt u ook vinden op de website: <http://www.pknaagtekerke-domburg.nl>

De kerkdiensten in Aagtekerke en Domburg zijn te beluisteren via de website: www.kerkomroep.nl

In de kerk is een ringleiding aanwezig voor slechthorenden.

Om hiervan gebruik te maken zet u uw hoorapparaat op de “T”-stand